

Openkerkendag 4 juni 2023

"Kleine details, grote verhalen".

In de kerk van Oosteeklo hebben we het thema vertaald in

## **"Vertrappel het verhaal niet!".**

In een lege kerk

krijgen de vloertegels ruimte,

wordt het kijken een verhaal

en het vertellen een verrijking.

Mag deze verhalenbundel een gids zijn tijdens je bezoek.  
De verhalen zijn geschreven door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar  
van de lagere school van Oosteeklo

Gelieve na uw bezoek de verhalenbundel terug af te geven.

**Bedankt voor je bezoek en een goede reis verder!**

Kerkraad Oosteeklo



### **De meteoriet, Jefrie de hond en Bert het baasje.**

Er was eens een hond Jefrie!  
Hij was buiten aan het spelen.  
Toen keek hij naar boven: "O, een meteoriet"  
Hij ging snel in de struiken.  
Toen keek hij nog eens naar boven: "Oei het is maar de zon"  
Dus hij ging verder spelen.  
Toen kwam het baasje Bert.  
Hij keek ook in de lucht, hij dacht wat een mooie lucht.  
Maar toen zag hij een METEORIET.  
Hij schreeuwde: "AHHHHHHHH!"  
Bert ging in de struik.  
De hond Jefrie begon te blaffen: "BLAF, BLAF, BLAF"  
Dus Bert keek terug naar de lucht en dacht: "Huh is de meteoriet al geland?"  
Ow het was maar de zon.  
Einde!



### **Het vervloekte ei**

Ver hier vandaan in Meteorina was het een mooie dag. Toen gebeurde er iets vreemds op het strand. Van de Meteoraan sloeg er een kleine maar abnormale meteoriet af en hij gaf een blauwe schijn af.

Niet ver daar vandaan besloot het kind Jerome een wandeling te maken aan het strand. Toen hij daar kwam zag hij een meteoriet. Hij pakte hem op maar liet hem direct vallen.

Want de meteoriet was heet! Dus ging hij om handschoenen.  
Toen hij thuis kwam ontdekte hij dat het een ei was.

Hij besloot het ei uit te broeden en hij wachtte en hij wachtte en bleef wachten maar er gebeurde niets. Toen besloot hij het te breken en ontdekte dat er geen beest in zat maar goud! Hij besloot om het allemaal voor zichzelf te houden want hij was namelijk verschrikkelijk arm maar nu was hij rijk!

Maar wat hij niet wist was dat er een vloek op het ei zat. Als hij alles voor zichzelf hield zou hij ongelukkig worden en sterven.

Natuurlijk ging hij direct eten kopen genoeg voor het hele gezin. Onderweg kwam hij een arme bedelaar tegen, hij keek hem aan en dacht: "Ha, hij is arm maar ik niet meer hoor! Pech voor hem!" En hij lachte hem uit in de plaats van hem wat geld te geven.

De bedelaar riep: "O edele heer, hier zal u heel erg veel spijt van krijgen, want nu bent u vervloekt!"

Jerome werd bang en liep vlug weg van de bedelaar. Eenmaal thuis at hij samen met zijn gezin zijn buikje vol.

Ongeveer een week na zijn ontdekking werd hij ernstig ziek. De dokters vonden maar niet wat hij had en konden hem niet genezen. Hij en zijn familie werden ook heel erg ongelukkig.

Toen dacht hij aan de waarschuwing van de bedelaar. Hij ging naar het ei en onderzocht het ei. Toen zag hij iets liggen op de bodem van het ei. Namelijk een briefje. Met een angstig hart vouwde hij het open en las het.

Er stond op: "Al wie al dit goud voor zichzelf alleen houdt zal ongelukkig worden. Maar ook heel ernstig ziek en niemand zal u kunnen genezen!"

Er stond ook op: "U bent vervloekt als u dit briefje vindt. U kunt de vloek alleen opheffen als u het goud dat u vond deelt!"

Plots wist Jerome wat hij moest doen. Hij moest naar de bedelaar gaan en hem een deel van het goud dat hij vond geven. Dan zou hij weer genezen en samen met zijn gezin gelukkig worden.

Dus ging hij op weg naar de arme bedelaar en zei: " O heer kunt u mij alsjeblieft vergiffenis geven en dit deel van het goud aannemen?" De bedelaar keek hem argwanend aan en zei: "Dat kan ik ja maar of ik dat wil?" Jerome keek hem geschrokken aan en ging op zijn knieën zitten en smeekte: "Alstublieft heer, ik smee het u!" De arme bedelaar antwoordde: "Ik zal je vergeven van wat je gedaan hebt maar doe dit nooit meer en onthoud deze levensles goed. Wees niet hebzuchtig want dat leidt tot erge gevolgen zoals nu!"

Jerome knikte van ja. En gaf het goud aan de man.

Jerome deed precies hetzelfde bij al de andere bedelaars van zijn stad en zo hief hij de vloek van het ei op. En toen hij genas waren hij en zijn familie weer gelukkig.

Dus zo leefden ze nog langer dan normaal maar ook heel erg gelukkig!

Einde!



### **Het eiland Sepmive**

Ergens diep in het noorden, lag er eens een landje genaamd Sepmive.  
Het is een heel klein land, vol spectaculaire dingen.  
Het weer is niet al te best.  
Het stormt er 3 keer per week.  
Voor de rest van de week regent het vierkante druppels water!  
Ja, ja niet al te best hé.  
Maar 1 keer op een heel jaar krijgen de speciale bewoners 1 straal ZON.  
De bewoners zijn heel speciaal!  
Het zijn geen mensen, geen aliens maar wel dieren!  
En niet zomaar dieren.  
Het zijn de panfangi en de pazeva!  
De panfangi is een mengeling van een giraf, panda en een olifant.  
De panfangi is de mannelijke soort.  
Dan is de pazeva er ook nog.  
Die is een mengeling van een paard, een zebra en een varken.  
Dat is de vrouwelijke soort.  
In het hele land zijn er maar 5 exemplaren van iedere soort.  
Ze kunnen allebei vuur spuwen.  
Er is zo vaak storm omdat het midden in de ruimte ligt.  
Het overstroomt er vaak, dan loopt de regen gewoon af de planeet.  
Dan is er op de planeet aarde regen.  
Als er teveel sneeuw ligt eten de dieren dat gewoon op.  
En je zou denken hoe wordt dat land dan beschermd?  
Door de wolken!  
Ze hebben reusachtige vleugels, ze omringen het hele land.  
Anders zou het landje al getroffen zijn door ufo's en kometen.



### **De boot**

Er was eens een boot die naar Engeland moest voor zijn werk.  
Onderweg kwam er een onverwachte storm waardoor er een gat kwam in de boot.  
Er kwam water in de boot en toen zonk hij.  
Gelukkig zag hij iemand met een reddingsboot die hem hielp.  
Hij bracht hem naar zijn eiland. Toen werden ze vrienden.  
Hij hielp hem met het bouwen van een nieuwe boot.  
Hij logeerde er voor een week.  
Als de boot klaar was, namen ze afscheid.

Einde.



## **GEVAAR!**

Er was eens een boot met mensen die meer macht wilden.  
Ze kwamen een groot eiland aanvallen dus ze stuurden raketten af.  
Maar de mensen gaven zich niet gewonnen.  
Dus ze vochten terug en ze wonnen  
door een raket naar het onderste van de boot te schieten.  
De boot kantelde en daardoor vierden ze een groot feest van 1 week lang.  
En daarna hebben ze de gestorven mensen herdacht  
en om het jaar deden ze het opnieuw  
en zo eindigt ons verhaal.

Leon & Daan



## **De walvis**

Er was eens een walvis die vast zat tussen de rotsen.  
De andere walvissen zagen dat.  
Ze proberen hem te helpen.  
Ze roepen om hulp en springen boven water in het rond.  
Er kwam eindelijk hulp om de walvis te bevrijden.  
De andere walvissen waren super blij dat hun vriend weer vrij was.





### **Het donkere woud**

Er waren eens een jongen en een meisje, genaamd Benjamin en Roxanne.  
Ze zaten in een stuntvliegtuig met de naam BENROX.  
Ze waren aan het vliegen over de oceaan.  
Het vliegtuig crashte omdat de benzine op was.  
Ze landden op een onbewoond eiland.  
Ze gingen op ontdekking in de jungle.  
Ze zochten naar verzorging.  
Een uur later hadden ze het hele woud doorzocht maar niemand gevonden.  
Ze hebben wel eten gevonden.  
De nacht viel.  
In het vliegtuig zochten ze naar dekens.  
De volgende ochtend bouwden ze een hut van hout.  
En leefden daar hun leven verder.  
Einde.



## Het lachend eitje.

Lang geleden was er een lachend eitje.  
Zijn naam was Francis Lachend.  
Hij vroeg aan mama Lachend: "Mag ik naar opa?"  
"Ja, ja Francis. Neem koekjes mee", zei mama.  
Maar opa woont aan de andere kant van het sprookjesbos.  
Opa had een coole snor. Alleen is opa al een geklutst eitje en is vaak verstrooid.  
Jammer genoeg is oma dood gegaan door de mixer.  
"Maar nu is het echt tijd om te vertrekken Francis  
je hebt al 10 minuten tegen jezelf gepraat" zei mama.  
Francis vertrekt door het sprookjesbos.  
Hij ging voorbij de toren van Rapunsel en hij kwam Shrek tegen en die zei:  
"Wat doet dat raar ei hier?".  
Francis antwoordde: "Ik ga naar opa!".  
Dan liep hij snel weg want Shrek was eng.  
Toen botste hij tegen de ezel van Shrek en zei "au!!!"  
Toen kwam opa en schoot met een katapult een steen tegen Shrek zijn hoofd.  
Dan ook een tegen de ezel zijn kont.  
Ze renden super vlug weg.  
Opa en Francis gingen naar zijn huis.

Einde



## **Familie**

Mijn familie en ik houden van elkaar.  
Als ik zeg mijn familie,  
dan bedoel ik mijn oma's en mijn opa's, mijn tantes en mijn nonkels,  
mijn broers en mijn zussen.  
Dan heb ik nog niet verteld hoeveel nichten en neven ik heb.  
Ja, geloof het of niet,  
we houden allemaal van elkaar.  
Soms is dat niet makkelijk, maar toch lukt het bijna altijd.  
We hebben ook een hond.  
We hebben hem vorig jaar gewond op straat gevonden.  
We noemen hem levi.  
We hadden hem meegenomen naar huis voor hem te verzorgen.  
Maar we hebben hem nog altijd.  
Ik hou van mijn familie en van levi met heel mijn hart.  
Maar van wie ik het meeste houd, dat is een geheim voor jou!



### **Jezus geest**

Er liepen op een dag een groepje christenen voorbij het graf van Jezus.

Tot hun verbazing was het graf van Jezus open en leeg!

Ze sloegen in paniek, ze waren iedereen aan het roepen, maar toen,  
toen hoorden ze een klein maar sterk stemmetje.

Het was Jezus!

Iedereen draaide en vroeg zich af van waar het geluid kwam maar Jezus zei:

"Ik ben het, Uw heer, ik wil wraak nemen op de mensen die me hebben gedood!"

Maar jullie moeten mij helpen!

Jullie kunnen mij niet zien, ik ben een geest.

Iedereen schrok, ze waren zelfs een beetje bang, maar iemand zei heel dapper: ·

"Wij doen dit voor U, jij hebt zoveel voor ons gedaan, en wij gaan iets terug doen!"

Iedereen schrok van de dappere jongen zijn reactie, maar ze waren het er mee eens.

De volgende ochtend waren ze druk bezig met een plan te bedenken  
maar ze werden verbroken.

Ik ben het Jezus' geest.

Vanavond komen de mensen die mij hebben gedood.

Het is aan jullie om mijn plan te volgen, zo niet dan belanden jullie in de hel!

Iedereen wist wel dat Jezus dat niet zo bedoelde  
maar gewoon om hen in gang te krijgen.

"Ik verwacht jullie vanavond!" zei Jezus en de stem verdween.

De avond was toegeslaan en iedereen stond in zijn positie.

Ze waren ergens in Jeruzalem,  
ergens in een huisje waar de soldaten die Jezus hebben gedood  
altijd komen op dinsdag.

Ze hoorden voetstappen dichterbij komen de deur ging open en NU !!! riep Jezus zo  
luid hij kon.

De helpers van Jezus grepen de soldaten stevig vast.  
Jezus riep: "Goed luisteren, ik zeg dit jullie één keer,  
blijf van de bevolking af of anders..."  
Toen gieten de mensen ijskoud water over de soldaten en Jezus zei  
anders gaan jullie naar de hel!  
De mensen lieten de soldaten los en ze renden voor hun leven.  
De mensen juichten en Jezus' geest zei:  
"Ik dank jullie allemaal, jullie zijn goede mensen!"

Livia & Milan



## De twee eilanden

Er waren ooit 2 eilanden.  
Het ene eiland was voor de goede  
en  
het andere eiland was voor de slechte mensen.  
Op een dag gingen de goede mensen naar de slechte.  
Ze probeerden om de slechte goed te maken door in God en Jezus te gaan geloven.  
Maar het lukte na 2 dagen nog steeds niet.  
Dus ze gaven op en gingen naar hun eigen eiland.  
De slechte mensen vonden het niet leuk dat de goede hun eiland binnen vielen.  
Ze gingen naar de goede mensen hun eiland.  
Maar toen ze daar aankwamen  
werden ze ook goed,  
omdat het daar super proper en gelovig was.  
Na een tijdje gingen ze een brug bouwen  
en  
konden ze naar elkaar gaan.  
In plaats van 2 eilanden is het nu 1 eiland geworden.



Er was eens een hond genaamd Sam.  
Hij was altijd stout tegen zijn baasje.  
Op een dag was ze er echt klaar mee!  
Ze huurde een boot.  
Ze voer naar een plaats.  
Dat had ze nodig voor een verrassing voor Sam.  
Een uur later kwam ze bij de plek aan.  
Een onbekend eiland!  
Ze zette alle spullen van Sam weg.  
Ze voer snel weg!  
Sam speelde rustig.  
Hij wist niet dat zijn baasje weg was.  
De volgende dag miste zijn baasje Sam.  
Het baasje vertrok terug naar het onbekend eiland.  
En ze schrok!  
Ze zag een hele grote voetafdruk van Sam!  
Ze zag Sam slapen.  
Ze riep Sam.  
Maar hij antwoordde niet meer.  
Ze belde de dierenarts  
en  
de dierenarts haalde hem op met de helikopter.  
Toen werd hij beter.  
En kwam bij zijn baasje terecht.

Einde



## De 5 elementen

Er was eens een ooievaar die was op weg naar de slang.  
De ooievaar kwam aan bij het nest van de slang.  
Hij legde eieren in het spectaculaire nest.  
De slang was niet goed gezind en hij had al 2 maanden niet gegeten  
dus  
at hij de ooievaar met pluimen en al op.  
Ze zorgde nog goed voor haar nest met eieren maar op een dag  
was ze op zoek naar eten  
maar toen sloeg de bliksem in op de eieren en ze waren allemaal aan het fonkelen.  
Ze veranderden van kleur naar blauwe eieren.  
Als ze uitkwamen begonnen ze na 2 maanden al bliksem te spuwen.  
Maar de moederslang had familie in een ander nest  
en  
daar aten de slangen vuur en ze spuwden vuur in het bos.  
Er was een bosbrand.  
Dus de waterslangen kwamen het vuur blussen.  
Als het vuur geblust was  
was er een ruzie ontstaan tussen de vuur en de water slang  
en  
ze spuwden alle twee op één slang  
en  
toen ontstond er een steenslang.  
Dan maakte hij kinderen met de worm  
en  
toen ontstond er de aard slang.  
Zo ontstonden de 5 elementen.





## **De robot met zijn vriend**

De robot was op stap in een bos.  
Hij zag een struik en hij had een snor en hij moest dringend naar het toilet.  
Hij had een pizza op zak met préparé en met bedorven tonijnsalade.  
Toen was zijn batterij plat.  
Er was een mijnheer en die had een batterij bij zich.  
De mijnheer stak de batterij in de robot.  
Toen reed de robot over de put.  
De mijnheer wou hem nog pakken maar de robot reed over de put  
en  
de mijnheer sukkelde in de put.  
Toen ging de robot naar de Mac Donalds en hij zag de Brico.  
Hij ging een touw gaan halen  
en ging weer naar de put met het touw en de frietjes van de Mac Donalds  
en  
zag de mijnheer sterven van de honger.  
Toen pakte hij het touw en smeed het touw in de put  
en  
de mijnheer pakte het touw vast.  
Dan trok de robot de mijnheer eruit en gaf de frieten en dan waren ze vrienden.  
Dan gingen ze de volgende dag samen op vakantie naar de Mac Donalds.  
  
Einde.



### **Het bijzondere meertje**

Er was eens een meertje genaamd Eijsvgram.  
Het water was bijzonder want overdag was het water paars  
en  
's nachts appelblauwzeegroen.  
Er was eens een meisje genaamd Marthe die daar woonde.  
Ze sliep op het meertje in een tent.  
Er kwam nooit iemand want iedereen dacht dat het meertje betoverd  
en het meisje een heks was.  
Het meisje was ongelukkig want ze was helemaal alleen, buiten haar huisdier.  
Ze had een mini mammoet.  
De mammoet was appelpaarsgrasorange.  
De mammoet had een liefje en het liefje was een zebadraak.  
De zebadraak was groenfluoroze van kleur.  
Hij spuwde paarsappelgroenfluoroze slijm.  
De zebadraak vloog over het mensendeel.  
Toen hij terug was bij het meisje, zei hij:  
"Er is geen enkel muurtje daar".  
Een uur later was er een alien aangekomen met een ufo.  
De alien noemde kaa de alien  
en  
hij had een huisdier de uilbeer  
die was even groot als de mini mammoet.  
En ze leefden nog lang en gelukkig.  
Einde.



### **De cobragod**

Lang geleden was er een man met de naam Moka.  
Hij had meerdere cobra's en zijn lievelingscobra was Kai.  
Maar cobra's waren verboden om als huisdier te houden.

Dus hield Moka zijn cobra's schuil.

Op een dag hadden de soldaten het door.

Ze zeiden: "Cobra's zijn verboden, geef ze hier!"

Moka wou ze niet geven dus hij verdedigde ze.

Maar één van de cobra's werd bang en beet Moka.

Hij viel op de grond en stierf.

De soldaten namen zijn cobra's mee en staken ze in kooien.

Maar omdat hij al heel zijn leven een passie had voor cobra's en gebeten werd,  
is hij de god van de cobra's geworden.

Maar hij was nog iets vergeten.

Hij wou wraak nemen op de soldaten.

Hij zorgde dat de cobra's ontsnapten uit hun kooien.

Hij nam de macht over Kai en die beet alle drie de soldaten.

Ze vielen dood.

Moka nam Kai mee naar zijn paleis in de hemel.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

Moka beschermt nu nog steeds de cobra's.



### **De geest Helena**

Er was eens een geest en die heette Helena.  
Vroeger was ze een slechte heks.  
Ze had veel slechte dingen gedaan maar dat wou ze goed maken als geest.  
Maar de bevolking dacht dat ze nog slecht was.  
Er was een rivier in het dorp en die stond leeg.  
Maar de bevolking had nood aan water.  
Helena had er voor gezorgd dat er weer water in stond.  
De bevolking wist niet wat er gebeurde.  
Ze riepen: "Helena is de beste!"  
Want het is niet alles wat ze gedaan heeft.  
De boer had een slechte oogst.  
Maar Helena had er voor gezorgd dat er een veel betere grond was  
en de oogst heeft nooit zo rap gegroeid.  
De boer was zo blij.  
Maar ze is ook heel lief voor dieren.  
Er was eens een kat heel ziek.  
De baasjes waren heel verdrietig.  
Maar toen kwam Helena en zij heeft de kat genezen.  
De bevolking was heel blij met haar en ze werd heel goed behandeld.

Asa & Mats



Er was eens een eendje met een papegaaienkop  
en  
een verkeerd pootje.  
Hij is altijd vrolijk ook al is hij anders.  
Niemand wou met hem spelen omdat hij anders is dan de andere eendjes.  
Op een dag was het carnaval in het kleine eendendorpje.  
Iedereen verkleedde zich.  
Het eendje zei:  
" Ik moet me niet verkleden.  
Iedereen zegt toch al dat ik het hele jaar me verkleed voor carnaval."  
En vanaf die dag  
wou iedereen met hem spelen  
omdat hij eigenlijk niet verkleed was maar gewoon zich zelf was.

Marie & Louise



### **Ezel Boris op tocht naar Spanje**

De ezel zit vast in een tegel in de kerk.  
Maar hij wil op reis naar Spanje.  
Hij kon niet weg omdat hij vast zit in een tegel.  
Hij heeft vrienden,  
een paard en een tijger.  
Ze hebben een plan.  
Het paard verleidt de bewaker  
en de tijger krabt de tegel kapot.  
Toen het klaar was  
gingen ze naar Spanje  
en ze leefden nog lang en gelukkig!



## Heksenkat

Er was eens een heksje dat Katja heette.  
Op een doodnormale ochtend werd Katja wakker in haar reusachtig waterbed.  
Ze deed haar ogen in haar oogkassen en sprong van haar 5 meter hoog bed.  
Ze sprong op haar bezem en vloog naar beneden om te ontbijten.  
Haar ontbijt van vandaag was:  
een verbrande toast met schimmelkaas en bedorven chocomelk.  
Toen ging ze naar buiten naar de speeltuin om de hoek.  
Katja ging op de drakenwip met haar vriend Kamiel.  
Daarna ging ze alleen op de glijbaan.  
Maar toen zag ze een of ander portaal.  
Ze wou schreeuwen, maar het was al te laat om te ontwijken.  
Woesj !!  
Katja vloog door het portaal.  
Ze voelde zich heel harig, toen ze uit de glijbaan kwam.  
En...ze had opeens een staart.  
Wat was er met haar aan de hand?  
Ze rende vlug naar Kamiel.  
Ze vroeg aan Kamiel: "Wat is er met mij aan de hand, Kamiel!"  
Hij zei: "Hoezo ken jij mijn naam?"  
De kat zei: "Ik ben het Katja!"  
Toen zei Kamiel: "Omg, je bent een kat!"  
Katja sprintte naar huis en dacht na hoe het verder moest met haar leven.  
Maar toen kwam het in haar op dat het nog wel leuk is om een kat te zijn.  
Daarna ging ze middag eten.  
Let's go zoeken naar een muis.  
Opeens zag ze een muis onder de kast.  
"Dat wordt mijn middag eten!" dacht ze.  
Katja zat vol van de muis.

Na het eten zou ze een kattenslaapje houden.  
Ze werd wakker en toen zag Katja dat het nacht was.  
Toen dacht ze: "Ik ga vlees zoeken!"  
Ze ging naar buiten.  
Ze liep door wat straten.  
Ze ging naar het bos!  
Daar vindt ze vast veel lekkers.  
Toen ging ze naar huis met een buik vol muizen.  
Katja wou de straat oversteken, maar keek niet goed uit.  
BOEM!  
Katja werd overreden.  
Plots werd Katja een katgeest.  
Toen ging ze als eerste naar Kamiel.  
Ze vond het wel jammer dat niemand haar zag als geest.  
Ze bleef wonen bij Kamiel want dan voelde ze haar niet zo eenzaam.  
Op het moment dat Kamiel doorhad dat Katja dood was vond Katja het heel zelig.  
En begon ze te wenen.  
Katja heeft nog heel haar leven bij Kamiel geleefd.  
Toen Kamiel ook dood was werd hij ook een geest.  
Dan werden ze een koppel en gingen samen wonen.  
En zo ging het leven van Katja en Kamiel verder.  
EINDE!