

Toegevoegde Tijd

Nergens zonder weg

Rik
Van Puymbroeck



Oosteeklo

Dat familienamen streekgebonden zijn, weten we. Heet je Billen, dan woon je in Limburg. Vansina is van Leuven, Vanfleteren komt uit West-Vlaanderen en Janssens woont overal, maar zeker in Antwerpen. Maar ook voornamen lijken lokaal verankerd. Kent u een Antoine in Limburg? Gelieve niet te mailen, het zal vast voorkomen, maar weinig. Zo komen we op het dorpsplein van Oosteeklo waar op het monument voor de gesneuvelden van de oorlog ('Oost-Eecloo aan zyne helden en martelaren') veel Cyriels, Cyrilles en Camiels staan. Ze heten verder Van Laere, Van Hyfte, Van Eenaeme, Van de Velde, Dhont en Van Hoecke.

Op een andere hoek het café 'Den Eikel'. Ook van die naam kijk je op. Er is licht, het terras is achteraan en daar wordt de lente gevierd. Bij de overburen van 'Joie de Vivre' brandt de lamp al jaren niet meer en in 'De Sloapnutse' is nog niemand wakker.

Vlaamser kan een dorp niet zijn. Met eigen namen en mensen die elkaar kennen. Vraag overigens niet of je hier in Oosteeklo bent. Met 'Uustekluu' kom je veel dichter bij het hart.

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

De Tijdcapsule

Dewi Van De Vyver
in de verleden tijd



Wat wilde u worden als kind?

'Ik had vroeger een barbiehuis met een bureautje naast de slaapkamer. Barbie zat daar altijd te werken, met plastic schriftjes en zelfs een aktetas. Hoewel ik ook een Ken-pop had, reed Barbie altijd met de auto en besliste zij waar ze op vakantie gingen. We maakten ook nepcomputers van gebruikt printpapier en we-rollen. Die zijn om te managen en dingen te bouwen zat er altijd al in.'

Wat was uw jongste euforische moment?

'Vorige week was ik op vakantie in Kreta. Die eerste keer weer met de voeten in het warme zand was fantastisch. En een tijd geleden bezocht ik met mijn kinderen de Roger Raveel-expo. Dat was een verrukking.'

Wat had u liever vroeger geweten?

'Dat je goedbedoelde raad van sommige mensen in de context van hun leven moet plaatsen en dat die voor jou misschien niet van toepassing is. Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd, terwijl ik liever iets technisch had gekozen. Ik heb het advies van leerkrachten en mensen uit mijn omgeving gevolgd die zeiden dat zo'n richting te moeilijk zou zijn. Maar je kan beter tegen de muur lopen en een uitdaging aangaan, dan iets te doen waar je zeker van bent dat je het kunt.'



Mijn Barbie was een manager.

Dewi Van De Vyver
CEO Flow Pilots

Is er iemand die uw leven veranderd heeft, maar het niet weet?

'Ik stond vlak na mijn scheiding op een netwerkevent alleen aan zo'n buffettafel. Het was zo'n moment dat echt inzonk. Alex Driesen (de CEO van Toreon, red.) stond naast me en we raakten aan de praat. Hij was de juiste persoon op de juiste plaats. Ik heb hem gevraagd of hij als een soort mentor voor mij wou optreden om me te helpen enkele knopen te ontwarren en mijn eigen pad te vinden. Hij was een katalysator voor veel belangrijke momenten. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.'

Wat is het mooiste dat iemand ooit voor u gedaan heeft?

'Enkele vriend(inn)en hebben me al een paar keer helpen verhuizen. Bijna altijd zonder morren. Verhuizen van een klein naar een nieuw groot huis is een leuke ervaring. Uittrekken iets minder. Iemand helpen verhuizen op zo'n moment is ook iemand opplappen. Je legt op zo'n momenten je hele hebben en houden in de handen van een ander. Iedereen ziet al je vazen, borden, kleren... 'Heb je dat allemaal nodig?', heb ik vaak gehoord. Maar ik ben enorm dankbaar dat ze klaarstonden om me te helpen herbeginnen.'

EMILIE MOORS

Elke week neemt iemand plaats in de tijdscapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd.

Faudt Nieuws

Jan
Nelis



Eerste obesitaskliniek voor dieren in Merelbeke

Toegevoegde Tijd

Nergens zonder weg

Rik
Van Puymbroeck



Oosteeklo

Dat familienamen streekgebonden zijn, weten we. Heet je Billen, dan woon je in Limburg. Vansina is van Leuven, Vanfleteren komt uit West-Vlaanderen en Janssens woont overal, maar zeker in Antwerpen. Maar ook voornamen lijken lokaal verankerd. Kent u een Antoine in Limburg? Gelieve niet te mailen, het zal vast voorkomen, maar weinig. Zo komen we op het dorpsplein van Oosteeklo waar op het monument voor de gesneuvelden van de oorlog ('Oost-Eecloo aan zyne helden en martelaren') veel Cyriels, Cyrilles en Camiels staan. Ze heten verder Van Laere, Van Hyfte, Van Eenaeme, Van de Velde, Dhont en Van Hoecke.

Op een andere hoek het café 'Den Eikel'. Ook van die naam kijk je op. Er is licht, het terras is achteraan en daar wordt de lente gevierd. Bij de overburen van 'Joie de Vivre' brandt de lamp al jaren niet meer en in 'De Sloapnutse' is nog niemand wakker.

Vlaamser kan een dorp niet zijn. Met eigen namen en mensen die elkaar kennen. Vraag overigens niet of je hier in Oosteeklo bent. Met 'Uustekluu' kom je veel dichterbij het hart.

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

De Tijdcapsule

Dewi Van De Vyver
in de verleden tijd



Wat wilde u worden als kind?

'Ik had vroeger een barbiehuis met een bureautje naast de slaapkamer. Barbie zat daar altijd te werken, met plastic schriftjes en zelfs een aktetas. Hoewel ik ook een Ken-pop had, reed Barbie altijd met de auto en besliste zij waar ze op vakantie gingen. We maakten ook nepcomputers van gebruikt printpapier en we-rollen. Die zijn om te managen en dingen te bouwen zat er altijd al in.'

Wat was uw jongste euforische moment?

'Vorige week was ik op vakantie in Kreta. Die eerste keer weer met de voeten in het warme zand was fantastisch. En een tijd geleden bezocht ik met mijn kinderen de Roger Raveel-expo. Dat was een verrukking.'

Wat had u liever vroeger geweten?

'Dat je goedbedoelde raad van sommige mensen in de context van hun leven moet plaatsen en dat die voor jou misschien niet van toepassing is. Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd, terwijl ik liever iets technisch had gekozen. Ik heb het advies van leerkrachten en mensen uit mijn omgeving gevolgd die zeiden dat zo'n richting te moeilijk zou zijn. Maar je kan beter tegen de muur lopen en een uitdaging aangaan, dan iets te doen waar je zeker van bent dat je het kunt.'



Mijn Barbie was een manager.

Dewi Van De Vyver
CEO Flow Pilots

Is er iemand die uw leven veranderd heeft, maar het niet weet?

'Ik stond vlak na mijn scheiding op een netwerkevent alleen aan zo'n buffettafel. Het was zo'n moment dat echt inzonk. Alex Driesen (de CEO van Toreon, red.) stond naast me en we raakten aan de praat. Hij was de juiste persoon op de juiste plaats. Ik heb hem gevraagd of hij als een soort mentor voor mij wou optreden om me te helpen enkele knopen te ontwarren en mijn eigen pad te vinden. Hij was een katalysator voor veel belangrijke momenten. Ik ben hem daar heel dankbaar voor.'

Wat is het mooiste dat iemand ooit voor u gedaan heeft?

'Enkele vriend(inn)en hebben me al een paar keer helpen verhuizen. Bijna altijd zonder morren. Verhuizen van een klein naar een nieuw groot huis is een leuke ervaring. Uittrekken iets minder. Iemand helpen verhuizen op zo'n moment is ook iemand opplappen. Je legt op zo'n momenten je hele hebben en houden in de handen van een ander. Iedereen ziet al je vazen, borden, kleren... 'Heb je dat allemaal nodig?', heb ik vaak gehoord. Maar ik ben enorm dankbaar dat ze klaarstonden om me te helpen herbeginnen.'

EMILIE MOORS

Elke week neemt iemand plaats in de tijdscapsule om te vertellen over de verleden, de tegenwoordige, de toekomstige en de oneindige tijd.

Faudt Nieuws

Jan
Nelis



Eerste obesitaskliniek voor dieren in Merelbeke